

Torgprat

2 • 2017

Spaden i jorden Nu börjar bygget av Selma stad

Läs mer på sidan 11



Daniel är nygammalt ansikte hos oss

En del av våra läsare kanske känner igen Daniel Henemyr sedan tidigare. Under förra sommaren var han handledare för de sommarjobbare som arbetade på flera av våra torg.

Nu är Daniel alltså tillbaka hos oss. Den här gången som teknisk förvaltare. Daniel tar över efter Kent Johansson som slutade sin anställning tidigare under våren.

Daniel är i grund och botten elektriker, ett yrke han efter tio år kände sig färdig med. Istället lockade fastighetsbranschen och han började läsa till energispecialist på KYH. Sommarjobbet på GöteborgsLokaler gav mersmak och när det

dök upp en ledig tjänst var Daniel inte sen att söka.

– Jag trivdes fantastiskt bra på GöteborgsLokaler och är glad att nu kunna återvända till bolaget i en mer permanent roll, berättar Daniel.

Daniel kommer att jobba som teknisk förvaltare på Axel Dahlströms Torg, Dr Fries Torg samt Landala Torg.

Daniels stora intresse är mat och dryck. Det blir ofta långa timmar vid spisen när tre hungriga barn skall mättas. Drömresan går till Skottland och utflykter på högländet. ■



10 snabba frågor till Daniel, han väljer:

Skärgården	eller	Slottsskogen
Morgon	eller	Kväll
Hammare	eller	Skrummejsel
Konsert	eller	Spa
Kaffe	eller	Te
Solresa	eller	Fjällvandring
Pasta	eller	Potatis
Vår	eller	Höst
Nyköp	eller	Second Hand
Stad	eller	Landsbygd

Välkommen att besöka vår nya hemsida

GöteborgsLokaler har nu lanserat sin nya hemsida. Med en modernare layout och ett tydligare gränssnitt hoppas vi att det skall bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker.

Efter en tids arbete har vi nu äntligen lanserat vår helt nya hemsida. Sidan har fått en rejäl ansiktslyftning och är omarbetad från grunden.

På den nya hemsidan kan du nu få mer ingående information om våra lediga lokaler. Du kan också läsa de senaste nyheterna från GöteborgsLokaler och ta del av tips och guider för både hyresgäster och lokalsökande. Dessutom kan du läsa

ännu mer fakta om våra olika områden och de fastigheter vi äger.

Givetvis är hemsidan helt responsiv, vilket innebär att det går precis lika bra att surfa till den oavsett om du använder en vanlig dator eller en mobiltelefon.

Titta gärna in på sidan och se vad du tycker. Du hittar den på samma adress som tidigare: www.goteborgslokaler.se. ■



NU BLIR BUTIKEN STÖRRE. George och Charbel ser fram emot den nya butiken och lovar kunderna ännu större utbud.

Nu får Hammarkullen en större fruktaffär

Hammarhallen är en uppskattad verksamhet på Hammarkulletorget. Här hittar du allt från färsk frukt, till kyld dricka och exotiska varor. Nu gör GöteborgsLokaler en större satsning i Hammarkullen och en del i den satsningen är en om- och utbyggnad av den populära fruktaffären.

Hammarkulletorget saknar i dagsläget en större livsmedelsaffär. Behovet av en lokal butik med dagligvaror har varit stort i Hammarkullen och nu gör GöteborgsLokaler en satsning på att möta den ökade efterfrågan i området. Detta genom att bygga ut och fräscha upp den populära fruktaffären Hammarhallen på torget. Butiksytan kommer efter ombyggnaden att vara nästan dubbelt så stor som idag, vilket ger ägaren Charbel El-Helou bättre förutsättningar att möta kundernas behov.

Charbel driver Hammarhallen tillsammans med George. Han ser fram emot de möjligheter utbyggnaden av butiken kommer att innebära.

– Snart kan vi äntligen erbjuda våra kunder en rejäl kyl- och frysavdelning. Dess-

utom kommer vi att satsa ännu mer på mejerivaror, berättar Charbel och George.

Båda är överens om att Hammarkullen behöver en livsmedelsaffär med bredare utbud. Den nya ytan kommer att nyttjas maximalt för att få plats med det ökade antalet varor. Bland annat kommer kunderna efter ombyggnaden kunna handla nybakat bröd i butiken varje morgon.

– Drömmen är att kunna erbjuda de boende i Hammarkullen en manuell delikatessdisk, men det får vänta ett litet tag, säger Charbel El-Helou.

Första veckan i maj flyttar Hammarhallen till en tillfällig byggnad ute på torgytan. Där kommer handeln att fortgå som vanligt fram till dess att de nya lokalerna invigs under hösten 2017. ■



Det händer på Hammarkulletorget

Det händer just nu mycket på Hammarkulletorget. Bland annat renoveras Hammarbadet. Biblioteket samt medborgarkontoret byggs om och rustas upp. Dessutom har torget fått en ny, grafisk profil och en ny logotype som kommer att ge torget en modernare identitet.



Hammarkulletorget

Alma kämpade för att nå sina mål. Nu driver hon sin egen ICA-butik på Hjällbo Centrum.

Egentligen fanns det inga alternativ. Alma Draganovic visste redan som tonåring att hon skulle bli ICA-handlare. Idag är drömmen verklighet, men vägen dit har inte varit helt spikrak. Nu vill hon hjälpa andra att förverkliga sina drömmar.



Det är en tjej som lyser av stolthet när hon tar emot inne på lagret till den ICA-butik i Hjällbo hon nyligen tagit över. På bara tre månader har hon lyckats sätta sin personliga prägel på affären. Varenda hyllmeter är fylld med varor från världens alla hörn och överallt sitter det lappar med erbjudanden.

Flydde till Sverige

Alma Draganovic är 32 år men har redan hunnit med mer än många andra hinner på ett helt liv. Hennes resa började med en trygg uppväxt i dåtidens Jugoslavien. 1993 tvingade det pågående kriget familjen att lämna sitt hemland. Flykten tog dem till Sverige. Alma såg resan till det nya landet som ett äventyr, men hon inser nu att erfarenheterna har format henne till den starka individ hon är idag.

Drömmen om en egen ICA-butik började formas

redan i årskurs åtta. Efter praktik på den lokala ICA-butiken erbjöds hon snart sommarjobb.

Efter gymnasiet gick flytt-lasset till Skövde där en utbildning till sjuksköterska väntade. Det dröjde dock inte länge innan hon insåg att sjuksköterskeyrket inte var hennes grej. Det fanns dock inga tankar på att hoppa av studierna.

Med utbildningen i ryggen fick hon snabbt jobberbjudanden inom vården. Men det tog emot att säga upp sig från ICA. Almas chef såg hennes tvivel och erbjöd henne istället en butikschefstjänst, något hon inte var sen att tacka ja till.

Drömmen var dock en egen ICA-butik och hon hoppade snart på en utbildning till butikschef. Under två års tid varvades heltidsstudier med heltidsarbete.

– När jag kom hem efter jobbet var det studier som gällde, säger Alma.

Hon började se sig om efter nya utmaningar och landande så småningom som avdelningschef på ICA Sannegården. Efter en tid sökte hon sig vidare till ICA Maxi i Torslanda där hon snart fick ansvaret för två avdelningar.

Första egna butiken

Så för en tid sedan annonserades det att ICA Supermarket på Hjällbo Centrum sökte en ny handlare. Alma kände att hon var redo och de erfarenheter hon samlat på sig genom åren gjorde att hon var väl förberedd för utmaningen. ICA höll med.

Idag driver alltså Alma

sin allra första ICA-butik på Hjällbo Centrum. Hennes bakgrund gör att hon känner en personlig koppling till sina kunder. Hon vet vad de efterfrågar och känner deras behov väl. En stor del av kundkretsen har invandrarbakgrund och de efterfrågar ofta varor från det egna hemlandet, önskemål Alma alltid försöker tillgodose. Butiken har ett stort utbud av utländsk mat. Alma menar att det är livsviktigt att ha bra relationer med sina kunder.

– Vi är hjärtat och våra kunder är blodet. Vi behöver varandra för att överleva, avslutar Alma. ■

ICA-skolan återvänder

I höst kommer Ica tillsammans med GöteborgsLokaler att återuppta det lyckade konceptet med ICA-skolan, en inspirerande utbildning för ungdomar upp till 24 år som funderar på karriär inom dagligvaruhandel. Även här kommer Alma ha ett finger med i spelet i rollen som projektledare. Hon skall bland annat hjälpa till att koordinera de praktikplatser som behövs för studenterna.

Tekniska förvaltningen till Gårda

Vi har stängt våra lokalkontor på torgen

Tidigare i år stängde GöteborgsLokaler de två lokala kontor som legat på Vårväderstorget och Kortedala Torg. De tekniska förvaltare som haft placering på torgen utgår nu istället från bolagets huvudkontor på Ävägen 40 i Gårda.

Stängningen av lokalkontoren innebär ingen förändring för dig som hyresgäst. Du når fortfarande din tekniska förvaltare med samma kontaktuppgifter som tidigare.

Felanmälan gör du enklast via vår hemsida www.goteborgslokaler.se. ■

Nu förvaltar vi Kärra Centrum

I anslutning till Kärra Centrum planeras 500 nya bostäder. Majoriteten av dessa blir troligen hyresrätter. Utformningen av bostadshusen skall bidra till torgets utveckling. Som ett led i detta har även GöteborgsLokaler fått en markanvisning. Den gäller Kärra Centrum och innebär att vi

på sikt ska förvärva torget och aktivt bidra till att det skapas ett attraktivare torg med mera stadsliv.

Som ett första steg mot detta har nu GöteborgsLokaler tagit över förvaltningen av Kärra Centrum och vi fortsätter nu utveckla torget till en ännu mer attraktiv handels- och mötesplats. ■

Linnégatan har alltid lockat det fina folket

Ridbanan "snobbrännan" fick murarna att hota med strejk

Linnégatan anses vara Göteborgs andra paradgata. Den nästan kilometerlånga avenyn är idag en populär restauranggata som varje dag lockar många hungriga och fikasugna göteborgare. Linnégatan fick sitt namn 1882 och mycket är sig fortfarande likt sedan den tiden.

Vår historia börjar dock längre tillbaks i tiden, redan i slutet av 1600-talet, då det vid Järntorget/Första Långgatan låg en stor herrgård som ägdes av den tysk-holländska familjen Amija. Familjen drev en lönsam handels-trädgård och precis som andra societetsfamiljer visade de sin rikedom genom att anlägga en park med trädgård i kontinental stil i anslutning till bostaden. Trädgården var enorm, med en sträckning hela vägen ner till Göta Älv. Området gränsades av mot samhället utanför med ett rött plank.

Nöjespalatset Vauxhall

Trädgården var så stor att ägarna såg sig tvungna att skapa ett koordinatsystem för att underlätta för de anställda att hitta rätt i parken. De gator som löpte parallellt med Göta Älv fick heta Långgator och de gator som gick vinkelrätt mot älven kallades Tvärgator. Herrgården övergick sedermera i köpmannens Peter Lamberg's ägor och denne bestämde sig för att starta ett värdshus på platsen. 1773 öppnade så nöjespalatset Vauxhall. Biljetterna till invigningsfesten kostade 1 daler silvermynt. De närmare 600 besökarna bjöds bland annat på mat, dryck, musik från en 14-mannaorkester samt fyrverkerier.

Många prominenta gäster besökte Vauxhall genom åren, däribland kung Gustav III. Stadens borgerskap gav då en startordad fest den 12 juli 1786. Även botanikern Carl von Linné hänfördes av trädgårdens mångfald samt de varor som anlände till godset sjövägen. Den Första Tvärgatan döptes så småningom om efter Linné till

det vi idag känner som Linnégatan. 1906 monterades Vauxhall ner och flyttades till Särö där det återuppstod som pensionat.

Fram till 1892 fanns stadens järnväg placerad vid Järntorget. Här skulle allt järn som handlades i staden vägas och kontrolleras. Vid Järntorgsgatan löpte en gammal knagglig bro över kanalen vid Rosenlund. Bron kallades Röda bryggan innan den byggdes om och fick namnet Pusterviksvägen. Enligt samtida vittnesmål spred platsen, ett obebyggt sumpträsk, en olidlig stank. Det var inte förrän den vidsträckta Vauxhallsträdgården lades igen och stenhusbebyggelsen kring torget kom igång som området fick den karaktär vi känner igen ännu idag.

Attraktivt område

Linnégatans "födelseår" sägs vara 1878, då gatans sträckning fastslogs i stadsplaneringen. Gatan kallades i stadsfullmäktiges handlingar för "Nya gatan, eller Avenyen från Järntorget till Slottsskogen", men 1882 fastslogs namnet Linnégatan. Längs gatans tänkta sträckning slingrade sig Djupedalsbäcken, ett vattendrag som rann genom Slottsskogen och fyllde fågeldammarna utefter dåvarande Karlsrogatan med vatten. Nivåskillnaden mellan Linnégatan och Järntorget var hela 12 meter. Det beslutades att vattendraget skulle läggas igen till förmån för den planerade allégatan.

Området blev attraktivt för stadens välnärda herrar. Redan tidigare dominerades området kring Landsväggsgatan av rymliga villor i schweizertstil som revs för att ge plats åt flera våningar höga



LINNEGATAN ÅT NORDOST 1939. I mitten går spårvagnen mot Järntorget. Tidigare låg här en mindre uppskattad ridbana som i folkmun fick namnet "snobbrännan".

stenhus. Det var inte svårt att hitta byggherrar som ville investera sina pengar i byggnaderna kring Linnégatan. Likt paradgatorna i Paris kantades gatan av träd med en ridbana i mitten. Det var inga problem att med häst snabbt ta sig in till Heden.

Bygget gick dock inte helt friktionsfritt. Mängder med damm revs upp på ridbanan när ryttare ur Göteborgs societet for fram utan hänsyn till de gående. Murarna strejkade och hyresgästerna längs gatan klagade. Ridbanan fick öknamnet "snobbrännan". De boende fick som de ville och 1902 invigdes så en "elektrifierad spårvägslinje" mellan Järntorget och Slottsskogen, samma sträcka där ridbanan tidigare löpt fram.

Centrum för handel

Det första stenhuset som byggdes längs Linnégatan blev Viktoriaskolan, vars skolverksamhet upphörde 1975. Idag känner de flesta göteborgare huset som Hagabion.

Husen uppfördes i påkostad stil och var främst avsedda som bostäder. Stora paradvåningar vette ut mot Linnégatan, medans de lägenheter med fönster mot gårdarna var betydligt min-

dre och avsedda för lägre samhällsklasser.

Under 1970- och 1980-talet ansågs det nödvändigt att riva ett antal hus längst Linnégatan. Orsaken sades vara skador i grundläggningen med sättningsskador som följt. De rivna stenhusen ersattes med nya byggnader av skiftande karaktär, vilket har gett gatan en delvis modernare stil, på gott och ont.

Järntorget har sedan många år varit ett centrum för handel i staden. Torget har gått under namnet Trätorget, eller Möbeltorget och var under flera år centrum för stadens möbelhandel, då kanske främst de berömda Lindomesnickerierna. I och med bygget av Arbetareföreningens Hus blev torget även en viktig plats för stadens arbetarrörelse, ett arv som lever kvar än idag.

Vid millennieskiftet byggdes Järntorget om och biltrafiken dirigerades bort. Torgets har därefter blivit en av stadens populäraste mötesplatser med flera uteserveringar. Här finns många scener för kultur, gallerier och tidskriftsredaktioner. Besökare kan även beskåda den berömda Järntorgsbrunnen, eller "De fem världsdelarna", en mäktig skulptur av konstnären Tore Strindberg.

Torgnytt i korthet

HJÄLLBO CENTRUM.

Hjällbokalaset bjöd bland annat på Street-games där besökarna kunde pröva på en mängd olika idrotter. På bilden demonstrerades taekwondo.



HAGA. Den 6 maj bjöd Haga-lördagen på mängder av aktiviteter för stora och små. Barnen kunde plantera växter med hjälp av biet Maya.



DR FRIES TORG. Det var inga problem att göra fynd på årets loppis den 13 maj.



BERGSJÖN CENTRUM.

Sweco Architects får äran att rita Bergsjöns nya kulturhus.



OLSKROKEN.

Årets värfest bjöd förutom på fint väder också på loppis, ponnyridning och dans.

ALLA TORG

I år har regnbågsflaggan vajat över de flesta av våra torg under West Pride som avslutades den 11 juni.

BRUNNSBOTORGET

Brunnsbodagen går av stapeln den 26 september och har i år temat "Gröna sköna Hisingen". Barn och vuxna får plantera tulpanlökar på torgets gröna ytor som kommer att lysa upp torget till nästa vår.

Till hösten kommer vi att börja montera de solceller som kommer att sitta på handelshusets tak. Bästa söderläge för maximal effekt.

BERGSJÖN CENTRUM

Nu är arkitekttävlingen om utformningen av Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön avgjord. Det blir Sweco Architects som kommer att stå för ritningarna med sitt förslag "Kulturkorgen".

Beslutet offentliggjordes vid en prisutdelningsceremoni på Bergsjöns bibliotek. Juryns ordförande, Higabs Fredrik Davidsson, läste upp

motiveringen som löd:

"Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslaget alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen."

Nu går projektet in i en ny fas med projektering och därefter upphandling av entreprenör. Byggstart för det nya kulturhuset beräknas till 2018.

DR FRIES TORG

Det blev ett lyckat loppiskalas på Dr Fries Torg. Torget fylldes snabbt med entusiastiska försäljare. Det grillades korv, och bjöds på både ponnyridning, fiskdamm och ansiktsmålning för dom små. Harald Treutiger höll i Sommarunderhållningen som bjöd på musikunderhållning.

HAGA

Lördagen den 6 maj bjöd Haga-företagarna in till Haga-Lördag. Biet Maya fanns på plats och höll en planteringsskola för alla barn. Butikerna hade laddat med sköna erbjudanden i maj-värmen och många passade också på att ta vårens första fika utomhus och njuta av miljön, musikunderhållningen och solen.

HJÄLLBO CENTRUM

I år var det ett lite annorlunda koncept på Hjällbokalaset. På torget hade olika idrottsföreningar placerat sig och erbjöd besökarna olika prova-på verksamheter. Konceptet Streetgames samlade lokala idrottsföreningar för att erbjuda besökarna en inblick i olika idrotter. Här fanns volleyboll, handboll, fotboll och basket. Streetgames blev ett väldigt uppskattat inslag för både barn och vuxna som fick hjälp av ett stort antal entusiastiska volontärer. Det blev en hel dag med mycket glädje som förutom idrott även innehöll dans, musik och god mat.

KORTEDALA TORG

Sommarunderhållningen fanns på plats på torget under årets sommarkalas. Torget fylldes av härliga aktiviteter för hela familjen.

LÄNSMANSTORGET

Den 7 juni var det dags för Länsmanstorgets årliga grillfest. Boende samlades på torget och njöt av grillat, härlig musik och trevliga familjeaktiviteter. I år fanns både ponnyridning och trollkarl på plats för alla barn.

OLSKROKEN

Strålade sol, svängig musik och massa folk. Den 6 maj höll Olskroken sin årliga värfest med loppis. I år valde man att bjuda in Sommarunderhållningen samtidigt som Poseidon hade loppis för sina hyresgäster. I värmen från vårsolen trängdes besökarna bland loppisfynden och framför scenen dansades det till toner från Duratrimon och Pedros. Även barnen hade en riktigt härlig dag med ponnyridning, ansiktsmålning och andra magiska aktiviteter.

Torgnytt, fortsättning

RADIOTORGET. Vårfesten bjöd för första gången även på en uppskattad loppis på torget.



VÄRVÄDERSTORGET. Torget fick under våren en ny, färggrann dekor i form av påskkägg.



RADIOTORGET

Radiotorgets årliga Vårfest bjöd på en solig vårdag med dans, musik och loppis på torget. Vår konferencier Tobias höll alla besökare på gott humör med bland annat allsång och linedance. Från scenen fick vi även njuta av barndans och visor. I vanlig ordning fanns en välbesökt poängpromenad där högsta vinsten är en cykel. Nytt för i år var att Bostadsbolaget anordnade loppis för sina hyresgäster, något vi hoppas kunna göra om även nästa år. Företagarföreningen bjöd på kaffe och rulltårta och stämningen var på topp.

SELMA LAGERLÖFS TORG

Backadagen slog på stort den 3 juni, med scenunderhållning och delar av Nationalteatern i samband med att det första symboliska spadtaget togs för Selma stad. Spadtaget firades med tårtkalas efteråt och Göta

Lejon musikorkester gick parad och spelade. Besökarna bjöds även på en härlig blandning av torgaktiviteter som cirkusskola med Cirkus Unik, ponnyridning, barnteater, ansiktsmålning samt Byggare Bob och Biet Maya som hade planteringsskola för dom små.

VÄRVÄDERSTORGET

I vår tog vi fram en ny färggrann vårdekor till Värväderstorget. Vajrarna över torget pryddes med stora påskkägg i glada färger och gröna kvistar. Det sexkantiga ventilationsröret som står på torget fick även det nytt liv och pryddes med grönska.

Den 18 maj, under årets sommarunderhållning fylldes torget med svängiga salsatoner, dansgrupper som dansade in över torget och massa spännande aktiviteter för barn. Populärt för de minsta var att få träffa Biet Maya och plantera sin egna lilla kruka.

#torguppsdraget ger våra torg mer omtanke

Torguppsdraget fortsätter göra våra torg till ännu mer attraktiva handels- och mötesplatser. Flera projekt planeras, men det återstår ännu lite formalia innan vi kan sätta igång att arbeta. På Tuve Torg händer det dock redan saker!



Snart har torget ett nytt grönskande vagngarage!



Naturen har flytta in på torget med nya bänkar!

NYTT AFFÄRSHUS.

Så här kan det komma att se ut i Selma Stad inom några år. Bilden är en skiss.



Första spadtaget för Selmas nya affärshus

Den 3 juni sattes spaden i jorden för GöteborgsLokalers största satsning någonsin, Selma stad. Spaden hölls av kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson tillsammans med barn från Backa.

GöteborgsLokaler är bland de första byggherrarna som börjar bygga på torget. Lördagen den 3 maj togs det första spadtaget för framtidens torg. Spadtaget sammanföll med den årliga Backadagen och ett stort antal nyfikna backabor passade på att bilda sig en uppfattning av hur torget kommer att se ut när

bygget är klart.

I vår regi skall det byggas två ankarbyggnader vid torgets entré, ett nytt stadsdelshus med rum för kultur samt ett handelshus med värdenheter och parkeringshus i en och samma byggnad. Byggstart planeras september 2017. Följ projekten på www.selmastad.se. ■

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

• TORGKALENDERN •

Här listar vi egna arrangemang och händelser på våra torg under den närmaste tiden:

Dag	Arrangemang	Plats	Ansvarig
17 jun	Bondens marknad	Haga	Hanna Gahnström
v 27-29	Sommarlovssatsning med Summergames	Kortedala Torg	Hanna Gahnström
8 aug	Bondens Marknad	Haga	Hanna Gahnström
2 sept	Kärradagen	Kärra Centrum	Hanna Gahnström
9 sept	Loppis	Selma Lagerlöfs Torg	Kathleen Hahne
16 sept	Brunnsbodagen	Brunnsbotorget	Åse Jendman
16 sept	Bergsjöns Kulturhusfestival	Bergsjön Centrum	Kathleen Hahne
21 sept	Kvällshopping i Haga	Haga	Hanna Gahnström
23-25 sept	Göteborg Shopping Days	Haga och Linné	Hanna Gahnström Åse Jendman
24 sept	Loppis	Haga	Hanna Gahnström
25 sept	Torgprat nr 3 2017	Alla	

Med reservation för eventuella ändringar.

FÖR MER INFORMATION:

Centrumutvecklare: Åse Jendman, tel: 031-335 01 27 • Hanna Gahnström, tel: 031-335 01 28 • Kathleen L Hahne, tel: 031-335 01 33 • Annelie Nithander, tel: 031-335 02 36 • Hanna Gole, tel: 031-335 01 32 • Margareta Persson, tel: 0703-476407 • Samira Ajanovic, tel: 031-335 02 33



GILLA OSS PÅ FACEBOOK!

www.facebook.com/goteborgslokaler



FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!

[@goteborgslokaler](https://www.instagram.com/goteborgslokaler)

GÖTEBORGSLOKALER

- helägt av Göteborgs Stad



GÖTEBORGSLOKALER

Box 5265
402 25 Göteborg

Tel: 031-335 01 00

info@goteborgslokaler.se

Redaktör:

Jonas Hernstig

Innehåll: GöteborgsLokaler

Ansvarig utgivare:

Pia Johnson

Grafisk form/redigering:

Jonas Hernstig

Tryck: Leanders Grafiska

Torgprat ges ut fyra gånger per år och skickas till GöteborgsLokalers hyresgäster på de handelsplatser som vi arbetar med. Torgprat skickas även till samarbetspartners till GöteborgsLokaler.