

INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER

Torgprat

2 • 2019

**Sagolik fasad på Selma
8,8 miljoner hål
på handelshuset**

**Nordic Wellness
Tar träning
till Tuve Torg**

Pär Olsson tar med sig **bred erfarenhet** till nya jobbet

Mångsysslaren Pär Olsson är vårt senaste tillskott på avdelningen fastighetsförvaltning. Pärs intresse för fastigheter väcktes redan i tidig ålder då familjen under hans ungdomsåring drev hotell på olika platser i landet, något han själv fortsatt med i vuxen ålder. Erfarenheterna från hotellåren har han sedan tagit med sig in i många yrkesroller, bland annat som egenföretagare inom byggbranschen samt i egna bygg-

projekt. Efter mellanlandningar som fastighetschef i Ale Kommun och HFAB i Halmstad har han nu alltså klivit in som fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler. Här tar han nu över ansvaret för våra lokaler på Vårväderstorget, Länsmanstorget, Friskväderstorget samt Kville Saluhall. Pärs yrkesfilosofi handlar om att förvalta med stort fokus på service.

Han är ursprungligen bördig från Dalarna men ser idag Göteborg som sin hemstad. Han lever ett aktivt familjeliv där segling och skidåkning tar upp mycket av fritiden. ■



10 snabba frågor till Pär, han väljer:

Skärgården	eller	Slotsskogen
Morgon	eller	Kväll
Hammare	eller	Skrumjessel
Konsert	eller	Spa
Kaffe	eller	Te
Solresa	eller	Fjällvandring
Pasta	eller	Potatis
Vår	eller	Höst
Nyköp	eller	Second Hand
Stad	eller	Landsbygd

Nya hyresgäster

KORTEDALA TORG

Kortedala Barbershop har öppnat på torget. Det är den gamla lokalen som tidigare huserade Tonis Ur som nu gjorts om till en modern barbershop. Vi hälsar Omar varmt välkommen till vårt torg och stort lycka till.



Torghistoria skapar intresse – boka en egen föreläsning!

2016 gav vi ut boken *Våra torg – en vandring genom historien* som berättar om våra handelsplatser och platser där de ligger ur ett historiskt perspektiv. Boken blev genast mycket uppskattad bland göteborgarna och nominerades till Årets Göteborgsbok samma år.

Sedan utgivningen har vår kommunikator Jonas HERNSTIG föreläst flitigt om torgens historia på flera platser runt om i staden, företrädesvis på biblioteken som ligger

i anslutning till handelsplatserna. Fler än 1000 personer har tagit del av föreläsningen som bland annat visar bilder från tider som flytt och på ett levande sätt ger historien liv.

Är du intresserad av att boka en egen föreläsning? Tveka inte att kontakta Jonas på jonas.hernstig@goteborgslokaler.se. Föreläsningen är helt kostnadsfri. Är du nyfiken på boken så finns den att beställa på hemsidan goteborgslokaler.se. ■



Hållbarhet i praktiken och **riktiga Locals**

Högsbomagasinets klädbutik som har funnits på Axel Dahlströms Torg i många år. Det är näst intill unikt då klädbutikerna på torget med tiden nästan försvunnit. Tack vare den drivande och kreativa duon Tina och Carina har butiken hittat ett sätt att utvecklas genom att erbjuda kunderna kvalitativa produkter samt en upplevelse så de alltid är nöjda.

Hållbarhet är ett ord många pratar om idag, men det är få som förstår den riktiga innebörden och det är ofta ännu svårare att omsätta hållbarhet i praktiken.

Tina och Carina vet vad hållbarhet innebär såväl som ekonomiskt, socialt och miljömässigt i praktiken. Inne i klädbutiken finner kunderna, förutom kläder, även restaurerade möbler från Anno 1899 Vackra Möbler & Inredning i Göteborg, ett möbel-

måleri med butik på Spanningslandsgatan i Högsbo. Här finns också ljus och ljusstakar signerade Form Factory från Högsbo industriområde samt presentartiklar målade av konstnären Birgitta Lindeblad från Grimered.

Det är ett unikt samarbete med lokala företagare som Högsbomagasinets har inlett.

I den unika butiksmiljön exponeras kläderna ännu bättre. Det är hållbarhet i praktiken.

Samarbetena med lokala företag och produkter producerade i små ateljéer i Högsbo ger en fin atmosfär till torgets och Högsbomagasinets kunder. I den fina miljön, som närmast kan liknas vid ett vardagsrum, hålles modevisningar där ägarinnornas väninnor ställer upp som mannekänger. Tina och Carina är verkligen hållbara ambassadörer och riktiga Locals i Högsbo. ■

Vi finns på **Youtube**

Se filmer från GöteborgsLokaler på vår egen kanal. Allt från intervjuer till torgfilmer.

Du har väl inte missat att GöteborgsLokaler har en egen Youtube-kanal? Här lägger vi upp filmer från vår vardag och våra torg. Du kan se klipp från Torguppdraget, höra intervjuer med våra

medarbetare eller följa med på torgevenemang. Sök bara efter GöteborgsLokaler på Youtube. Och du, glöm inte att klicka på prenumerera för att inte missa när vi lägger upp en ny film.





En fasad hämtad från **sagornas värld**

8,8 miljoner hål ger liv åt handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg

Vad har Nils Holgersson, Körkarlen och Herr Arne gemensamt? Förutom att de alla är litterära karaktärer så pryder de nu också fasaden på Selma Lagerlöfs Torgs nya handelshus.

Handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg börjar nu få sin slutgiltiga form. Alldeles nyligen monterades fasaden på den delen av huset som skall fungera som parkeringsdäck. Den nya fasadbeklädnaden består av perforerad plåt där hålen bildar namn på kända litterära karaktärer från några av Selma Lagerlöfs mest älskade verk.

Bakom fasadens utformning står arkitekterna Semrén & Månsson där Tobias Fasth har fungerat som uppdragsansvarig. Han berättar om en lång process där många alternativ övervägdes

innan valet föll på att gestalta handelshuset med ett abstrakt mönster.

– Inledningsvis tittade vi på många olika förslag, ett var att klä fasaden i gröna glaslameller, men vi bestämde oss ganska snart för att använda oss av aluminiumplåt som är ett bra och hållbart material, berättar Tobias Fasth.

Till en början togs ett förslag fram där fasaden utsmyckades med ansikten. Tanken var att låta lokala ungdomar bli förevigade på handelshuset, men juridiska frågetecken styrde in arkitekterna på ett annat spår. Efter nya skisser och en hel

del olika förslag började bitarna falla på plats. Genom att perforera metallkassetter har Semrén & Månsson tagit fram ett mönster bestående av namn på karaktärer hämtade från verk av Selma Lagerlöf. Här hittar vi Nils Holgersson, Gösta Berling, Marianne Sinclair och många andra.

Över 8,8 miljoner hål

Fasaden, som består av drygt 8,8 miljoner hål i sammanlagt 966 kassetter har en sammanlagd yta på hela 1800 kvadratmeter. Totalt är drygt 30% av ytan perforerad, vilket skapar en unik effekt beroende på tid på dygnet. Under dagen är det lätt att tyda orden på fasaden. Kvällstid så släpper plåten igenom det befintliga ljuset från parkeringshuset och på

så sätt skapas en helt annan karaktär på huset. Det faktum att så mycket av ytan är perforerad gör också att det blir lätt att se igenom fasaden från insidan, vilket i sin tur skapar ett naturligt ljusinsläpp som ökar tryggheten i parkeringshuset.

Handelshusets bottenvåning får i riktning mot Backadalen en betongfasad där det planteras växter. Med tiden kan växterna få möjlighet att klättra utmed fasaden och skapa en grön miljö.

Handelshuset och stadsdelshuset med rum för kultur på nya Selma Lagerlöfs Torg öppnas för allmänheten i augusti och invigning sker den 29-31 i samma månad.

Läs mer om förvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg på hemsidan [selmastad.se](#).



Radiotorget var Europas första satellittorg

Idag finns det flera så kallade satellittorg i GöteborgsLokalers bestånd. Benämningen användes på handelsplatser som byggdes utan direkt koppling till den befintliga stadskärnan. Det första som kom att byggas i Europa, kanske i hela världen, var Radiotorget i Västra Frölunda.

De tidigaste mänskliga spåren i Frölunda går att härleda så långt tillbaka som cirka 6 000 år före Kristus. Lämningar efter bosättningar har hittats i nivå 20–25 meter ovan havsytan, områden som vid den här tiden låg i direkt anslutning till havet. I området finns det gott om fornlämningar i form av gravrösen, en hällkista och en fornborg.

Ingen vet säkert hur Frölunda fått sitt namn, men en teori lyder att stadsdelen lånat namnet från de vikingabosättningar som låg vid Toftaåsen. Här fanns en lund där asaguden Frej, eller Frö, tillbads. En annan förklaring låter göra gällande att namnet härstammar från uttrycket Frödland, "den fruktbara marken vid vattnet". Sockennamnet Frölunda skrevs under 1400- och 1500-talet som Frölanda, Frölanna och Frolanna. Så sent som på 1950-talet har benämningen Frölanns socken använts och invånarna kallats fröläningar.

Tomter till barnfamiljer

Under medeltiden blomstrade Frölunda. Havet och de bördiga åkermarkerna gav liv åt området. Krig och missväxt orsakade dock svåra lidanden. Fram till freden i Roskilde 1658 var Västra Frölunda samt Askims socknar de enda svenska landsdelarna som låg i direkt anslutning till Västerhavet. Den bräckliga freden skapade dock ett lugn i hela landet. Frölunda blev åter krigsskådeplats för sista gången till dags dato år 1719.

Vid förra sekelskiftet köpte Göteborgs Stad upp mark i Högsbo och det började planeras för utarrendering av marken. 100 tomter hyrdes ut till större barnfamiljer som fick uppföra sina egna boenden efter typritningar.

Området blev en populär förstad till Göteborg. Badverksamheten vid havet blev populär och många sommarstugor byggdes i anslutning till vattnet.

Levde gott i söder

Västra Frölunda kommunalstämma väckte redan 1918 förslaget att införliva kommunen med Göteborg. Reaktionerna blev dock blandade. I de södra delarna levde man gott på fiske samt jordbruk och det fanns inget intresse av att bli en del av en större stad. I Älvsborg låg dock bebyggelsen tät och det fanns en önskan att ta del av stadens moderna faciliteter, så som vatten och avlopp. Göteborgs Stad ägde redan en sjättedel av marken i området och sammanslagningen blev ett faktum den 1 januari 1945.

I en tid då stora delar av Europa låg i ruiner efter andra världskriget brottades de svenska städerna med helt andra problem. Trångboddheten i den tät bebyggda staden gjorde att Göteborgs stadsplanerare riktade blickarna mot tidigare glest bebyggd jordbruksmark utanför stadskärnan. Sverige var ett land i högkonjunktur och industrierna växte upp som svampar ur jorden. Vid den här tiden arbetade Tage William-Olsson, allmänt kallad W-O, vid Göteborgs stadsbyggnadskontor. Han hade en vision om att skapa en framtidsstad i Frölunda med minst 30 000 invånare.

Gårdar utplånas

För att förverkliga visionen inleddes en expropriation av gårdar och marker i Västra Frölunda. Flera familjer fick se gårdar som brukats i sju generationer säljas och utplånas. Staden betalade 2:50 per kvadratmeter för byggbar mark och 50 öre



ETT UNGT TORG. Livsmedelsbutik, konditori och Forumhus på Radiotorget vid mitten av 1950-talet.

för övrig mark. Detta står att jämföra med bönderna i Backa som fått sju kronor kvadratmetern.

Torg med utiskt

Den nya stadsbyggnadsmodellen kallades grannskapsenhet och den kunde förena traditionella värden med modern stadsplanering. Livet skulle vara enkelt att leva och de nya bostäderna planerades därefter. Funktion, hygien och ljus blev ledord i det nya byggandet. Då staden redan ägde marken i Högsbotorp såväl som i Järnbrott kunde bygget starta relativt omgående. Det nya området byggdes helt enligt tidens ideal och mitt i grannskapet placerades det moderna Radiotorget som skulle förse stadsdelens boende med all tänkbar service. Torget byggdes medvetet i terrasser för att hålla utsikten mot det vidsträckta åkrarna i Högsbo så fria som möjligt. Radiotorget stod klart 1954 och kom att bli Europas och troligen världens första satellittorg, byggt efter ritningar av arkitekterna Brolind och Wallinder. Vid torget byggdes också ett tidstypiskt Forumhus.

Under 1960-talet invigdes

Frölunda Torg och med åren har konkurrensen från de större köpcentrumen i närheten tvingat Radiotorget till en undanskymd tillvaro. Ett undantag är cykel- och hockeyaffären som legat på torget sedan det var nytt. Hit vallfärdar ännu hockeytrogna kunder för att köpa ny utrustning eller få sina skridskor slipade.

Radiotorget och de omkringliggande gatorna med radioanknytning har fått sina namn från den Rundradiostation som fanns i området mellan åren 1951 och 1984. Sändaren var så stark att det har vittnats om "talande" spisar och ugnar samt gatlampor som ofta gick sönder. I stereon hade boende i området alltid P1 i bakgrunden och TV-bilden var randig. Detta berodde på den kraftiga fältstyrka som uppstod från sändaren.

Spännande framtid

Radiotorget står idag inför stora förändringar. Bostadsbolaget bygger i dagsläget ett nytt punkthus samt lamellhus i direkt anslutning till torget.

Europas första satellittorg går en spännande framtid till mötes. ■



Nordic Wellness tar träning till Tuve Torg

Den rikstäckande gymkedjan Nordic Wellness har idag cirka tvåhundra träningsanläggningar i hela landet. Nyligen slöts ett avtal med GöteborgsLokaler som innebär att det öppnar en helt ny anläggning på Tuve Torg.

Anläggningen kommer att ha en utpräglad familjeprofils, ett koncept som Magnus Wilhelmsson, VD på Nordic Wellness, tror mycket på i Tuve. Han ser etableringen som ett led i strategin att stärka positionen på Hisingsmarknaden.

I augusti flyttar Norra Hisingsens stadsdelsförvaltning sin verksamhet från Tuve Torg till helt nybyggda lokaler på Selma Lagerlöfs Torg. In hålls istället Nordic med sin hälsofrämjande verksamhet.

– Området är inne i en expansionsfas och i takt med

att Tuve växer ökar även efterfrågan på gymanläggningar, säger Magnus Wilhelmsson. Det nya gymmet på torget skall vara öppet för alla, i alla åldrar och erbjuda en bra mix av träningsformer anpassade för både stora och små.

Anläggningen på Tuve Torg kommer att vara fördelad på två våningar, där entréplanet främst är avsedd för fria vikter och tunga maskiner. På övervåningen fokuseras mer på konditions- och gruppträning.

Det nya gymmet kommer att omfatta drygt 1500

kvm och därmed blir Nordic Wellness en av de största aktörerna på torget. Avtalet sträcker sig över tio år och innebär en ännu större attraktionskraft för Tuve Torg.

– Etableringen av Nordic Wellness kommer att medföra en rad positiva effekter för handelsplatsen, men även för hela området, säger Annelie Nithander, centrumutvecklare på GöteborgsLokaler. Mer folk i rörelse bidrar till ökad trygghet på torget, främst på tider då övriga verksamheter vanligtvis har stängt.

Från kontor till motion

I dagsläget bedrivs kontorsverksamhet i huset och det kommer att krävas en del ombyggnad för att göra lokalerna anpassade för gymverksamhet. Bland annat

tas de flesta innerväggarna ner för att skapa luftiga och ljusa ytor. De befintliga takfönstren på andra våningen kommer att ge ett härligt ljusinsläpp till större delen av anläggningen.

– När stadsdelsförvaltningen har lämnat huset inleder vi en ombyggnad av lokalerna för att verksamhetsanpassa den, säger Anders Rydholm, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler. Vi kommer att skapa helt nya omklädningsrum med duschutrymmen. Dessutom bygger vi upp två lokaler anpassade för spinning och gruppträning på plan två.

Hela Tuve förtätas just nu. Bland annat bygger Bostadsbolaget tre punkthus på sju till nio våningar med totalt 113 nya lägenheter i nära anslutning till Tuve Torg. ■

Hjällbo går mot framtiden med sikte på år 2035

2 035 nya bostäder ska byggas i Hjällbo fram till 2035. Men var ska dessa hus ligga och hur ska man ta sig till dem? Var ska nya förskolor få plats? Hur blir det med parker och grönområden och hur kan Hjällbo Centrum utvecklas i framtiden?

Förvaltnings AB Framtiden, som samlar de kommunala bostadsbolagen i Göteborg, har tillsammans med Göteborg Stad och en rad företag inom byggbranschen satt i gång arbetet med att bygga fler bostäder i Hjällbo. Företaget SWMS Arkitektur har fått i uppdrag att ta fram en

översiktlig plan för hur Framtidens Hjällbo kan se ut. Detta kallas för en strukturplan. Så här skriver sajten ihjallbo.se.

I uppdraget beskrivs Hjällbo som är ett bostadsområde med stora möjligheter att utvecklas. Detta tack vare stora ytor som det går att

bygga på, närheten till centrala Göteborg och närheten till naturen längs Lärjeån.

Med en karta över dagens bebyggelse i Hjällbo börjar tankarna på hur det skulle kunna se ut i framtiden.

Uppdraget är att undersöka hur Hjällbo kan byggas tätare och kompletteras med såväl hyresrätter och bostadsrätter som med villor. Det handlar också om att få fler lokaler för affärer och arbetsplatser och att komma med förslag på hur gårdar, gator och naturområden mellan husen ska kunna bli

fina mötesplatser.

– Vi har sett fram emot att sätta igång arbetet med arkitektteamet, säger Kristina Hultström, projektchef för Förvaltnings AB Framtiden.

Till sommaren ska arbetsgruppen från SWMS Arkitektur komma med ett första utkast.

– Vi kommer att öppna upp processen och visa upp material och förslag under tiden som arbetet pågår, säger Hanna Areslätt processledare för projektet. ■

Läs mer på sajten ihjallbo.se

Torgnytt i korthet



FLERA TORG. Den flygande mattan landar på några av torgen i sommar.



AXEL DAHLSTRÖMS TORG. Volter & Ampere pratar ellära med barnen under Locals Street Festival.

HAGA. Den 5 juni inviger vi Hagavägen.



HAGA. Bluegrass Street Festival tonsätter Haga den 25 maj.



TUVE TORG. Paddington förgyller Tuvedagen den 25 maj.

Paddington Bear TM © Paddington & Co Ltd. Licensed by Copyrights

FLERA TORG

Under våren och sommaren landar den flygande mattan på flera av våra torg. När mattan landar blir den som en tillfällig park, ett vardagsrum eller lekplats – besökaren bestämmer. Se tid och plats på goteborg.se

AXEL DAHLSTRÖMS TORG

Locals Street Festival har även i år samarbete med Sommarunderhållning. Den 25 maj kl. 11-14 har vi i programmet Volter & Ampere, föreställning och musik för barn men även vuxna. En föreställning som motiverar och inspirerar till energisparande.

Locals Street Festival bjuder också på afrikansk musik, lokala förmågor, parad och konsert med Drum Corps. Massor med kringaktiviteter som fiskdamm, hoppborg, lotterier, sagostund på biblioteket, föreningar m.m.

SELMA LAGERLÖFS TORG

Boka redan nu in den 29-31 aug. Då inviger vi det nya Selma Lagerlöfs Torg med pompa och ståt i dagarna tre!

BRUNNSBOTORGET

Vi fortsätter förbättra torget. Det byggs nu ett bättre varuintag vid Nöjds konditori.

11 maj hade vi loppis på torget för första gången på Brunnsbotorget. En salig blandning av prylar bytte ägare under DJ musik med Kristoffer vid spakarna samt Brunnsboklasser som grillade!

HAGA

En ny musikupplevelse - mitt i Göteborg. Vi fyller Haga Nygata med levande musik från den amerikanska södern, några av Sveriges mest kända bluegrass-band kommer till Göteborg och Haga den 25 maj. Alla band antar utmaningen att spela helt akustiskt på det sätt som då musiken skapades. På torget, mitt i Haga, ordnar vi BBQ där du kan köpa mat och dryck medan du vandrar mellan banden eller bara hänger med dina vänner.

Vi har gjort plats för konst och nya spännande möten. Den 5 juni inviger vi äntligen Hagavägen med bland annat sång framförd av barnen på Hagaskolan.

HAMMARKULLETORGET

Välkommen till det nyrenoverade Hammarbadet som öppnade för allmänheten 15 maj. Gymmet öppnat först under september.

6 juni firar vi Sveriges nationaldag med bland annat sommarunderhållningen.

Hammarkullekarnevalen sprider som vanligt kultur, färg och glädje 24-26 maj.

KORTEDALA TORG

Nu i vår och till sommaren har vi satsat på ny fin dekor till torget. Det är ringar i pil med dekorativa blommor.

Sommarkalaset går i år av stapeln lördag 8 juni.

KYRKBYTORGET

Torget har fått en ny grafisk profil som kommer att sätta prägel på all kommunikation från Kyrkbytorget.

Läs om torgets nya Locals på localsofgbg.se.

RADIOTORGET

För första gången är flera handlare med i Locals-kampanjen. Läs om dem på localsofgbg.se.

KÄRRA CENTRUM

Vi har bildat ett nytt marknadsråd på torget.

Den 7 september är Kärradagen tillbaka! Mer info kommer på Kärra Centrums Facebook-sida.

TUVE TORG

En kär tradition är Tuvedagen som äger rum på Tuve Torg den 25 maj kl 11-14. Många lokala föreningar är med, bland annat Örtagårdsföreningen, Röda Korset och Lions. Det blir loppis och tombola och dessutom kommer Paddington och förgyller dagen. Sommarunderhållningen är på plats med musik och barnunderhållning. Mer info finns på Facebook-sidan [@tuvetorg](https://www.facebook.com/tuvetorg)

WIESELGRENSPLETSEN

Vårfest på Wieselgrensplatsen 23 maj kl 15-18. Vi firar in våren med en torgfest. Sommarunderhållningen är på plats med inga mindre än Sister Soul. Dessutom har vi utomhusbingo med fina priser, poängpromenad, ponnyridning, hoppborg m.m. Läs mer Wieselgrensplatsens Facebook-sida.

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

• TORGKALENDERN •

Här listar vi egna arrangemang och händelser på våra torg under den närmaste tiden:

Dag	Arrangemang	Plats	Ansvarig
23 maj	Vårfest	Wieselgrensplatsen	Annelie
24-26 maj	Hammarkullekarnevalen	Hammarkulletorget	Åse
25 maj	Vårfest · Tuvedagen	Tuve Torg	Annelie
25 maj	Locals Street Festival	Axel Dahlströms Torg	Samira
4 juni	Grillfest	Länsmanstorget	Charlotta
5 juni	Invigning Hagavågen	Haga	Hanna B
6 juni	Nationaldagsfirande	Hammarkulletorget	Åse
8 jun	Sommarkalas	Kortedala Torg	Ann-Sofie
29-31 augusti	Invigning av nya Selma Lagerlöfs Torg	Selma Lagerlöfs Torg	Kathleen
7 sept	Kärradagen	Kärra Centrum	Kathleen
21 sept	Brunnsbodagen	Brunnsbotorget	Åee
24 sept	Torgprat nr 4 kommer	Alla torg	

Med reservation för eventuella ändringar.

FÖR MER INFORMATION:

Centrumutvecklare: Åse Jendman, tel: 031-335 01 27 • Ann-Sofie Strömbäck, tel: 031-335 01 28 • Kathleen L Hahne, tel: 031-335 01 33 • Annelie Nithander, tel: 031-335 02 36 • Samira Ajanovic, tel: 031-335 02 33 • Hanna Blomqvist, tel: 031-335 01 14 • Charlotta Brandt, tel: 031-335 01 79



GILLA OSS PÅ FACEBOOK!

www.facebook.com/goteborgslokaler

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!

@goteborgslokaler



GÖTEBORGSLOKALER



GÖTEBORGSLOKALER

Box 5265
402 25 Göteborg

Tel: 031-335 01 00
info@goteborgslokaler.se

En del av Göteborgs Stad.

Redaktör:

Jonas Hernstig
GöteborgsLokaler

Ansvarig utgivare:

Pia Johnson

Grafisk form/redigering:

GöteborgsLokaler

Tryck:

Lenanders Grafiska

Torgprat ges ut fyra gånger per år och skickas till GöteborgsLokalers hyresgäster på de handelsplatser som vi arbetar med.

Torgprat skickas även till samarbetspartners till GöteborgsLokaler.

MER INFORMATION PÅ GOTEBORGSLOKALER.SE